

ORDE VAN DIENST
Zangdienst zondag 7 februari 2021
in de Immanuëlkerk te Rozenburg

Voorganger: Ds. S. Voskuil-Dijkshoorn

Thema: *'Hoop'*

Welkom (ouderling van dienst)

Aanvangslied (staande)

▪ **Opwekking 573**

[https://kerkliedwiki.nl/We zijn hier bij elkaar](https://kerkliedwiki.nl/We_zijn_hier_bij_elkaar)

We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten.

We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer.

We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is.

En wij prijzen en aanbidden Hem, Jezus, onze Heer!

Heer, U bent welkom, welkom, U bent welkom, grote koning.

Wij heffen onze handen op naar de God van alle eeuwen.

Heer, U bent welkom, welkom, U bent welkom Zoon van God

Wij richten heel ons hart op U; U bent welkom in ons midden.

▪ **Opwekking 167**

[https://kerkliedwiki.nl/Samen in de naam van Jezus](https://kerkliedwiki.nl/Samen_in_de_naam_van_Jezus)

1. Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan.

Samen bidden, samen zoeken, naar het plan van onze Heer.

Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer.

2. Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is.
en zijn liefde als een lichtstraal doordringt in de duisternis.

't Werk van God is niet te keren omdat Hij erover waakt

en de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt.

3. Prijs de Heer, de weg is open naar de Vader, naar elkaar.

Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar.

Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer.

't Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer!

We worden stil voor God

Bemoediging en groet

Zingen: HH 495 'Votum en groet'

www.youtube.com/watch?v=b6GxrlB_2ss (Nederland Zingt Dag 2019)

Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer.

Hij die alles maakte, laat niet los wat Hij begon.

Groet: Genade en vrede van God, de Vader;
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël.

Hij woont met zijn Geest in ons.

Halleluja, halleluja, amen! Halleluja, halleluja, amen!

Gebed van verootmoediging

Zingen: Opwekking 642 'De Rivier'

https://kerklidewiki.nl/De_rivier

1. Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier.

Heer, vergeef mij en genees mij.

Vader, kom, ontmoet mij hier.

2. Want dit water brengt nieuw leven en verfrist mij elke dag.

't Is een stroom van uw genade,

waar 'k U steeds ontmoeten mag.

Refrein:

Here Jezus, neem mijn leven, ik leg alles voor U neer.

Leid mij steeds weer naar het water;

'k wil U daar ontmoeten, Heer.

3. Kom ontvang een heel nieuw leven,
kom en stap in de rivier.

Jezus roept je, Hij verwacht je

en Hij zegt: "ontmoet mij hier" **Refrein**

Slot: Leid mij steeds weer naar het water;

'k Wil U daar ontmoeten, Heer.

Leefregel

Zingen: 'Thy words is a lamp unto my feet'

www.youtube.com/watch?v=sKlQpjl_ogY (God's Amazing Grace Christian Fellowship Inc.)

Gebed bij de opening van de Schriften

Kindermoment

Zingen kinderlied

- De God van Abraham, Isaak en Jakob'

1^e schriftlezing Genesis 37: 18-28

Zingen: Opwekking 337 'Mijn hoop is op U'

https://kerkliewiki.nl/Mijn_hoop_is_op_U_Heer

Mijn hoop is op U, Heer, mijn kracht is in U, Heer,
mijn hart is van U, Heer, van U.

Ik prijs U met heel mijn hart, ik prijs U met al mijn kracht,
met heel mijn hart, met al mijn kracht,
heel mijn hart is van U.

2^e schriftlezing Romeinen 8: 18-30

Zingen: Opwekking 585 'Er is een dag'

https://kerkliewiki.nl/Er_is_een_dag

1. Er is een dag waar al wat leeft allang op wacht,
een dag van blijdschap, als heel de schepping wordt bevrijd.
En op die dag, dan komt de Heer en haalt zijn bruid,
die rein en stralend opgaat in zijn heerlijkheid.

2. Er klinkt geschal, wanneer de graven opengaan
en doden opstaan, voor eeuwig levend door zijn kracht.
Hun aardse tent wordt nu bekleed met heerlijkheid,
de dood verzwolgen, overwonnen voor altijd.

Refrein:

Spoedig zullen wij Hem zien en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is, amen!

Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven
in zijn nabijheid, voor altijd. Amen, amen!

3. Dus kijk omhoog en zie wat nog verborgen is,
maar wat beloofd is, dat blijft in alle eeuwigheid.

En als je lijdt, weet dat het maar voor even is.

Als Jezus terugkomt, deel je in zijn heerlijkheid. **Refrein**

- **Overdenking 'Hoop'**

Zingen: Opwekking 720 'God maakt vrij'

[https://kerkliedwiki.nl/In de naam van de Vader](https://kerkliedwiki.nl/In_de_naam_van_de_Vader)

In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon,
in de naam van de Geest voor Uw troon,
zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam.

U geeft ons genade, U roepen wij aan.

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt
eng'len buigen neer, Uw gemeente zingt
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee.

Heel de wereld ziet het:

Refrein: God maakt vrij, God maakt vrij in die hoop leven wij.
Ons verdriet wordt een lied. God maakt vrij, God maakt vrij

- **Opwekking 717 'Stil, mijn ziel wees stil'**

[https://kerkliedwiki.nl/Stil, mijn ziel, wees stil](https://kerkliedwiki.nl/Stil,_mijn_ziel,_wees_stil)

1. Stil mijn ziel wees stil, en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen.

God omgeeft je steeds Hij is er bij,
in je beproevingen en zorgen.

Refrein: God, U bent mijn God en ik vertrouw op U
en zal niet wank'len Vredevorst vernieuw
een vaste geest binnen in mij die rust in U alleen

2. Stil mijn ziel wees stil en dwaal niet af
dwars door het dal zal Hij je leiden
stil, vertrouw op Hem en hef je schild
tegen de pijlen van verleiding. Refrein

3. Stil mijn ziel wees stil en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft
wacht wacht op de Heer de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt Refrein (2x)

Dienst van de gebeden

Mededelingen (ouderling van dienst)

Slotlied (staande)

- **HH 694** 'Wij gaan op weg'

https://kerklidewiki.nl/Wij_gaan_op_weg_met_brandend_hart

1. Wij gaan op weg met brandend hart,
met een gebed bij elke stap,
het lied van hoop klinkt door de landen,
zingend van de nieuwe dag.

2. Tweeduizend jaar, en dag en nacht,
brandt deze vlam verlicht ons land;
mensen wachten, harten smachten,
naar een liefde die verwarmt.

Refrein: Laat de vlam weer branden als een helder baken
als heraut van 't morgenuur. Laat het lied weer sprank'len
laat de liefde branden als een vuur, als een vuur.

3. De liefde roept, de waarheid spreekt,
dat is de kracht waarmee we gaan,
om hen die vallen, hen die wank'len,
op te vangen in uw naam. **Refrein**

Zegen