

Orde van Dienst: 5 Juli 2020

Voorganger: Ds. G. Wolfert (Scherpenzeel)

Organist : Frans Gort (Rozenburg)

Protestantse Gemeente te Rozenburg

---

Woord van welkom (door ouderling van dienst)

Aanvangslied: Psalm 100: 1 en 2



2. Roep uit met blijdschap: 'God is Hij.

Hij schiep ons, Hem behoren wij,  
zijn volk, de schapen die Hij hoedt  
en als beminden weidt en voedt.'

Bemoediging en groet

Lied: Psalm 100: 3 en 4

3. Treed statig binnen door de poort.

Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.

Hef hier voor God uw lofzang aan:

Gebenedijd zijn grote naam.

4. Want God is overstelpend goed,  
die ons in vrede wonen doet.  
Zijn goedheid is als morgendauw:  
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

Gebed

Lied: NLB833 (3x)

Neem mij aan zoals ik ben,  
wek in mij wie ik zal zijn,  
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.

Moment voor de kinderen

Schriftlezing: Matteus 9:35-38 & 10:7-13

Lied: Hemelhoog 395: 1 t/m 4



1 Ik wil jou van har-te die-nen



en als Christus voor je zijn.



Bid dat ik ge - na - de vind,



dat jij het ook voor mij kunt zijn.

2. Wij zijn onderweg als pelgrims,  
vinden bij elkaar houvast.

Naast elkaar als broers en zusters,  
dragen wij elkanders last.

3. Ik zal Christus' licht ontsteken  
als het duister jou omvangt.  
Ik zal jou van vrede spreken  
waar je hart naar heeft verlangd.

4. Ik zal blij zijn als jij blij bent,  
huilen om jouw droefenis,  
al mijn leeftocht met je delen  
tot de reis ten einde is.

Uitleg en verkondiging

Lied: NLB1014



2. Geef vrede door van hand tot hand  
met liefde, onze redding;  
wees vriendelijk in woord en daad  
bewogen om Gods schepping.

3. Geef vrede door van hand tot hand,  
als brood om uit te delen;  
kijk ieder mens met warmte aan,  
zo kunnen breuken helen.

4. De sterke, zachte hand zij dank,  
die meer dan troost kan geven:  
als woorden stokken, spreekt de hand  
in vriendschap, steun en zegen.

5. Geef Christus door van hand tot hand,  
zijn liefde schenkt ons leven.  
Geef vrede door, geef haar een kans:  
een schat om uit te delen.

Dienst van de gebeden

Mededelingen (door ouderling van dienst)

Inzameling van de gaven (digitaal)

Slotlied: NLB428 (2x)

Overvloedig geef ik u;  
zoals de Vader mij zond, zo zend Ik u.  
Ga en deel mijn liefde uit; vrede zij u.

Zegen (met gezongen 'amen')